

קהילת שער הנגב היקרה,

כמה אירוני שלפרשת השבוע (שהיא למעשה שתי פרשות מחוברות) קוראים 'ויקהל-פקודי'. בימים בהם אסור לנו להתקהל, והמפקד היחיד שאנו עורכים הוא מפקד החולים/ות...

מעניין לראות בכל זאת כמה נקודות שעשויות להיות רלוונטיות עבורנו בימים מאתגרים אלה.

הפרשה היא אחת מארבע הפרשות האחרונות של ספר שמות, העוסקות בהקמת המשכן במדבר. היא פותחת בפסוק: **"וַיְקַהֵל מֹשֶׁה אֶת כָּל עַדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל"** (שמות לה, א). משה אוסף אליו את הקהל כולו. חשוב שכולם יהיו שם, ואף אחד/ת לא יותר מחוץ לקהל. הרמב"ן מפרש: "האנשים והנשים, כי כולם התנדבו במלאכת המשכן." לאורך כל הפרשה יש דגש על כך שהמשכן נבנה על ידי **כל העם**. זה מעניין גם בהיבט המגדרי - מופיעים כאן ביטויים מיוחדים לתיאור העושים והעושות במלאכה: **"כל-חכם-לב"**, **"וכל אשה חכמת לב"**. הפסקאות הללו מתייחדות בשוויון מגדרי נדיר ביחס למקרא. שוב ושוב חוזרת האמירה: **"כל-איש ואשה"**. ההתלהבות הגדולה של כולם לתרום להקמת המשכן מתוארת בביטוי שאין לו אח ורע במקרא: **"ויבאו האנשים על-הנשים"** (שמות ל"ה, כ"ב), כלומר – אנשים ונשים באו יחד.

המשבר הנוכחי גם הוא מדגיש את **הסולידריות** החברתית. המגפה חוצה גבולות מגדריים, דתיים ועדתיים, לאומיים ופוליטיים. הממלכתיות ושיתוף הפעולה הכרחיים על מנת להתמודד עם המצב. בנוסף, נדרשת לנו אותה **חכמת לב** על מנת לגלות רגישות לסביבה ובעיקר לפגיעים והנזקקים ביותר בחברה. כל זאת בעת שאנו מנועים ומנועות מהתקהלות וקירבה פיסית. בפרשה, כאשר ההתלהבות של העם לתרום למלאכת המשכן מתחילה לעלות על הצורך, נאמר: **"ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר: איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא"**. (שמות ל"ו, ו)

ובעת שאנו 'כלואים' מלהתקהל בדרכים הרגילות, מה עשוי להעניק לנו תמיכה ותקווה?

מורי ורבי, הרב מיכאל מרמור, לימד אותנו (בשיעור מקוון...), שהמלה **'תקווה'** נושאת בחובה שתי משמעויות: האחת היא של קו דק, חוט (כמו 'תקוות חוט השני' של רחב בספר יהושע), דק ככל שיהיה, אנו מושכות. ים חוט של תקווה גם במצבים הקשים והמאתגרים ביותר. והשנייה – תקווה בדומה ל'מקווה' – המקום אליו המים נקווים, נאספים.

הקהילה, גם אם לא מתקהלת פיסית אך קיימת בדרכים אחרות – היא המקווה, נקודת האיסוף, המרווה אותנו ועוטפת אותנו.

בתקווה רבה לרפואה שלמה ולחזרה לשגרה בקרוב - מאחלת לכולנו שבת שלום, שבת של חכמת לב, של קהילה ושל תקווה.

יעל.

מוזמנות. ים לשוחח – אשמח לשמוע מכן.

הרבה יעל וורגן, מועצה אזורית שער הנגב. 052-3815079